



Protestantse  
Kerk

Gereformeerde Kerk Woerden - Zegveld

Hartelijk welkom bij de (online) viering op zondag 22 mei 2022 om 09.30 uur vanuit de Kruiskerk

U kunt de dienst volgen via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) en de website van de kerk

### **Komende diensten**

22 mei 18.30 uur Opstandingskerk, Experimentele dienst, ds. GJ Robbemond  
26 mei 09.30 uur Kruiskerk, Hemelvaartsdienst, mevrouw Sneep - Oorbeek,  
29 mei 09.30 uur Kruiskerk, Mw. Ds. E. Bruggeman  
29 mei 09.30 uur Opstandingskerk, Mw. dr. M.C.A. Korpel  
29 mei 18.30 uur Evangelische dienst, Maranathakerk, Herv voorganger

### **Bloemen**

De bloemen van beide kerken gaan deze week naar mevr R. Zandbergen- van Gool in verband met haar verjaardag, de familie de Vries- Pool voor hun huwelijksjubileum en mw. den Engelsman in Harmelen ter gelegenheid van haar verjaardag. Ook gaan bloemen naar mw. Griffioen, voor haar verjaardag en naar mw. de Vries eveneens tgv haar verjaardag.

### **1e collecte 22 mei: Diaconie, diaconale vakanties**

Een onverwacht groot aantal mensen in Woerden kan het zich niet veroorloven om op vakantie te gaan. Voldoende financiële middelen ontbreken. Door hulp van de gezamenlijke diaconieën van onze stad lukt het om toch om een aantal gezinnen een week vakantie op een park aan te bieden.

Uit de reacties die worden ontvangen blijkt hoe deze gezinnen hebben genoten van dat weekje uit

Rekeningnummer (Diaconie): NL65RABO0373707584 met vermelding collectiedatum en doel: **Diaconale Vakantie (svp niet vergeten!!)**

### **2e collecte 22 mei: Kerk**

Rekeningnummer (Kerk): NL88RABO0373709692 met vermelding collectiedatum en collectiedoel: **KERK**

### **3e collecte 22 mei: Kerkrentmeesters**

rekeningnummer NL84 RABO 0373 7441 02 te name van de Gereformeerde Kerk Woerden o.v.v. Keuken Kruiskerk

### **Wekelijkse OPEN KERK**

Dinsdag en woensdag van 9.30 –11.30 uur in de Opstandingskerk  
Donderdag van 9.30 –11.30 uur in de Kruiskerk

**Orde van dienst 6<sup>e</sup> zondag van Pasen (WIT)  
Kruiskerk**



**Zondag 22 mei om 9.30 uur met livestream**

Voorgangers: Ds. Joost Schelling  
Orgel: Marnix van der Ploeg  
Ouderling: Jitske van Dijke  
Lector: Eva van der Zaag

**Woord van welkom door de ouderling**

**Intochtslied Psalm 66: 1 en 5 (tekst: Nieuwe Psalmberijming)**

|  |  |
|--|--|
| 1. Juich, aarde, om Gods naam te prijzen;<br>eer Hem op ieder continent.<br>Zeg Hem: 'Uw wonderen bewijzen<br>hoe ontzagwekkend groot U bent.<br>De hele wereld is getuige;<br>uw vijand knielt zelfs voor U neer.<br>Laat alle mensen voor U buigen,<br>uw naam bezingen tot uw eer.' | 5. Kom, luister, Gods vertrouwelingen,<br>hoor wat Hij heeft gedaan voor mij:<br>Hij gaf mij reden om te zingen,<br>zodra ik riep, verhoorde Hij.<br>Hield ik me bezig met het kwade,<br>dan had de Heer mij niet gehoord.<br>Maar Hij is trouw en vol genade.<br>Goddank! Hij hoorde ieder woord. |
|--|--|

**Bemoediging en groet**

**Inleiding op de dienst**

**Gebed om verootmoediging**

**Loflied** *Lied 316: 1 en 4 'Het woord dat u ten leven riep'*

|  |  |
|--|--|
| Het woord dat u ten leven riep<br>is niet te hoog, is niet te diep<br>voor mensen die 't zo traag beamen.<br>Het is een teken in uw hand,<br>een licht dat in uw ogen brandt.<br>Het roept u dag aan dag bij name. | Het woord van liefde, vrede en recht<br>is in uw eigen mond gelegd,<br>is in uw eigen hart geschreven.<br>Rondom u klinkt de stem van God:<br>vrijspraak, vertroosting en gebod,<br>vlak vóór u ligt de weg ten leven. |
|--|--|

**Leefregel** 'De 10 woorden' (Exodus 20:1-17)

**Lied** *Lied 701: 1, 3 en 4 'Zij zit als een vogel'*

Zij zit als een vogel, broedend op het water,  
onder haar de chaos van de eerste dag;  
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,  
wachtend op het woord totdat zij baren mag.

Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,  
maakt de tongen los, taal en getuigenis,  
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;  
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.

Want zij is de Geest, een met God in wezen,  
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;

de sleutel is zij, toegang tot de schriften,  
vogel uit de hemel, witte vredesduif.

## Moment voor de kinderen

**Lied** Lied 285 'Het licht is ons voorgedaan'

Het licht is ons voorgedaan  
en straalt als een lopend vuur.  
Het wijst ons de weg hoe wij  
in vrede kunnen gaan.

Dit licht is voor ons de zon!  
Het zegt hoe de goede God  
het donker van onze nacht  
met liefde overwon.

*Kinderen naar de kindernevendienst*

### **Schriftlezing uit Johannes 14: 15-31** (lector)

Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal mij aan hem bekendmaken.' Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: 'Waarom zult U zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?' Jezus antwoordde: 'Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie Mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat Ik zeg, en wat jullie Mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader, door wie Ik gezonden ben. Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat Ik zei dat Ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je Me liefhad zou je blij zijn dat Ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan Ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over Mij, maar zo zal de wereld weten dat Ik de Vader liefheb en doe wat de Vader Me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan.'

### **Luisterlied: Sela – 'Het Woord van God'**

<https://www.youtube.com/watch?v=sred5aJMYLw>

Het Woord van God brengt goede vruchten voort,  
in ieder mens die luistert naar uw woord;  
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht:  
het keert niet onvervuld terug.  
De stem van liefde die in stilte spreekt;  
een woord van wijsheid dat mij richting

Beproof mijn hart dat voor u openligt;  
niets is verborgen voor uw aangezicht.  
Dat elke stem die U nog tegenstreeft,  
moet zwijgen als U tot mij spreekt.

O levend brood dat al mijn honger stilt,  
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil.

geeft.  
De Geest die troost en mij in waarheid  
leidt;  
diep in mijn hart uw woorden schrijft.

Dit hemels brood, het mens geworden  
Woord,  
is Christus die ik toebehoor.

## **Uitleg en verkondiging**

*Meditatieve muziek*

**Lezen van Lied 976** (*ondertussen muziek*) *'Ons heeft de Heer met liefde'*

Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven,  
leesbaar voor mensen als zijn erfenis.  
Ons leven mag zich voluit laten lezen,  
herkenbaar als zijn eigenhandig schrift.

Wie kan in ons een brief van Christus lezen,  
als niet de Geest ons aan elkander rijgt,  
die ons als dode, levenloze letters  
beademt en tot nieuwe zin herschrijft?

Om woord voor woord zijn liefde te vertalen,  
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin.  
Om mensen zijn ontferming te herhalen  
zijn wij gezonden, deze wereld in.

*Kinderen komen terug uit de kindernevendienst*

## **Pastorale mededelingen**

**Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader**

Na elke gebedsintentie *'...zo bidden en zingen wij'*  
Lied 368d

*Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, steeds weer zoeken mijn ogen naar U.'*

## **Informatie over de Vakantietas**

### **Inzameling van de gaven**

- **1<sup>e</sup> collecte:** Diaconale vakanties
- **2<sup>e</sup> collecte:** *Kerk*
- **3<sup>e</sup> collecte:** *Aanpassing gebouwen: keuken Kruiskerk*

### **Slotlied      Hemelhoog lied 472 'Ga nu heen in vrede'**

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,  
wat wij hier beleden samen met elkaar.  
Aan uw daag'lijks leven, uw gezin, uw werk,  
wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.  
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,  
wat wij hier beleden samen met elkaar.

Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,  
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.  
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

### Zegen

*beantwoord met Lied 415: 3 'Amen, amen, amen'*

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw naam ter eer!

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

### Zomerpakkettenactie

In samenwerking met de plaatselijke Raad van Kerken organiseert stichting Present Woerden de zomerpakkettenactie. Kijk op [www.presentwoerden.nl](http://www.presentwoerden.nl)



### Doet u/jij ook mee? Reserveer je plekje.....

Die huiskamergesprekken vinden plaats in mei en juni. De data en locaties zijn te vinden op <https://pknwoerden.nl/gereformeerd/huiskamergesprekken>

Liever niet digitaal reserveren? Geef je dan telefonisch op bij:

Jan Westhoff: 06-21878161 of Gertjan Robbmond: 06-51416043



**Wij zien jou wel zitten ....**

In mei en juni kun je meepraten over de nabije toekomst van onze kerk!

Hoe kijk jij naar de toekomst van onze geloofsgemeenschap in Woerden? Wat vind je belangrijk aan vieren en ontmoeten?

Welke dilemma's zie je?

Zomaar een paar van de vragen waarover we graag je inzichten horen in huiskamergesprekken in kleine kring. Met de resultaten wil de kerkenraad eind van dit jaar komen tot een beleidsplan voor de komende jaren

***Praat mee  
over de  
toekomst van  
onze kerk***

### **Save the date**

Op zaterdag 17 september 2022 organiseren wij een Ladies Day, een dag voor alle 18+ vrouwen van de Gereformeerde Kerk van Woerden en Zegveld. Het programma bestaat onder andere uit samen zingen, een high-tea, luisteren naar een spreekster en het volgen van een workshop naar keuze. Deze activiteiten vinden plaats in de Opstandingskerk van 10.00 uur tot 15.00 uur. Noteer de datum alvast in je agenda. Meer informatie over de mogelijkheid tot aanmelden volgt. Heb je nu al vragen, meld je bij één van ons: Daniëlle Biemond (Kruiskerk) & Paulina Dorsman (Opstandingskerk).

### **Voor het eerst?**

Luister je voor het eerst een dienst van onze wijkgemeente? We hopen dat je geïnspireerd bent. Wanneer je behoefte hebt om na te praten neem dan contact op met ds. Joost Schelling, tel. 06 31941961 of [dsjoostschelling@pknwoerden.nl](mailto:dsjoostschelling@pknwoerden.nl)

### **Zondagsbrief**

De kopij voor de eerstvolgende zondagsbrief kun je insturen tot uiterlijk 26 mei 18.00hr. Adres: [zondagsbrief.kruiskerk@pknwoerden.nl](mailto:zondagsbrief.kruiskerk@pknwoerden.nl) en [okzondagsbrief@hotmail.nl](mailto:okzondagsbrief@hotmail.nl)